

Quotes voor Chinese gelukskoekjes

Geluk

- Loop niet te hard, het geluk loopt dikwijls achter je. (H.Molenberg)
- Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer verliest. (M.Gijsen)
- Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er enige druppels op onszelf vallen. (Shakespeare)
- Op het geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan. (K.Haack)



Bron foto: www.geluk.com

- Het geluk ligt in de smaak en niet in de dingen zelf. (La Rouchefoucauld)
- Het geluk is een dwaze maagd die zich laat zoenen door elke sterke jonge man. (P.van Ostaijen)
- Het geluk bestaat erin te verlangen wat men heeft. (G.Van de Berghe)
- Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. (F.Daels)
- Het leven is een grap voor degenen die alleen meelachen. (Marcel van Wijk)
- Wat je nu wilt moet je ondergeschikt maken aan wat je straks wilt. Dat leidt tot geluk. (Stephen Covey)

Algemeen

- Wijsheid is nooit haastig en haast is zelden wijs.
- Laat de drug van het beste los, behoud het goede.
- Zing. Dans. Luister naar mooie verhalen. Vind rust in de stilte.
- Wees een glimlach met armen: knuffel!
- Jij bent meer dan oké!
- Geef nooit op.
- Doe kleine dingen met grote liefde.
- Als het leven je meer geeft dan je kunt doorstaan: kniel.
- Be YOU tiful.
- Morgenvroeg trakteer je jezelf op een leuke tijd. Geen excuus.
- Vergeet niet het nuttige met het aangename te verenigen.
- De schipper vertelt over de winden, de boer over de stieren. Waarover vertel jij?
- Niets is jou te dol.

Latijnse quotes

- Sidera somnum suadent-De sterren raden ons de slaap aan.
- Spiritus intus alit- De geest voedt zich van binnenuit. (Vergilius)
- Quod sis, esse velis nihilque malis- Je moet willen zijn wie je bent en niets liever willen. (Martialis)
- Sapere aude- Durf wijs te zijn.



- Si quaeris peninsulam amoenam circumspice- Als je een lieflijk schiereiland zoekt, kijk dan om je heen. (motto van Michigan)
- Alis volat propriis- Zij vliegt op eigen vleugels
- Festina lente- Haast je langzaam. (motto van keizer Augustus)
- Omnia mutantur, nihil interit- Alles verandert, niets vergaat (Ovidius) Vertrouw.
- Pauperis est numerare pecus- Het is eigen aan de armen hun vee te tellen (Ovidius)
- Per aspera ad astra- Langs moeilijkheden naar de sterren (motto van de NASA)
- Pigmaei gigantum humeris impositi plusquam ipsi gigantes vident- Dwergen die staan op de schouders van reuzen, zien verder dan die reuzen (Isaac Newton)
- Potius sero quam numquam- Liever laat dan nooit (Livius) Stel niet langer uit.
- Fluctuat nec mergitur- Geschud door de golven, maar zij zal niet zinken (wapenspreuk van Parijs)
- Fortis et Liber- Sterk en vrij
- Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo- De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door keer op keer te vallen
- Ignorante portum, nullus ventus secundus- Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig
- Frusta laborat, qui omnibus placere studet- Hij doet vergeefse moeite, die tracht allen te behagen
- Magna res libertas -De belangrijkste zaak is vrijheid
- Alma mater- De voedende moeder
- Amicitia Fortior- Sterker door vriendschap
- (Anno) aetatis suae- In het jaar van zijn/haar leven
- Aquila muscas non captat- Een arend vangt geen vliegen (Erasmus, Adagia)
- Ardeat vita- Het leven brande, het leven bruis (zinspreuk van de AVSV)
- Aude audenda- Waag wat gewaagd moet worden
- Audi alteram partem- Luister naar de andere kant
- Audentes Deus iuvat- God helpt hen die zelf wat durven
- Aut nunc, aut numquam- Nu of nooit
- Bene agere et nil timere- Goed doen en niets vrezen (familiespreuk van Albada Jelgersma)
- Carpe diem quam minimum credula postero- Pluk de dag, zo min mogelijk vertrouwend op de volgende (Horatius)
- Concordia res parvae crescunt- Door eensgezindheid groeien kleine dingen



- Contraria contrariis curantur- Tegenovergestelden worden genezen door tegenovergestelden (Hippocrates)
- Cura, ut valeas- Draag zorg, opdat het je goed zou gaan
- Dulce est desipere in loco- Het is aangenaam dwaas te doen op bepaalde tijdstippen (Horatius)
- Epistula non erubescit- Een brief bloest niet. Schrijf de brief die al lang vraagt geschreven te worden.
- Fabricando fit faber- Door te smeden wordt men smid.

Leiding

- Jij bent de schepper, jij hebt de leiding. (Stephen Covey)
- Er is bijna altijd een derde weg als je uitgaat van een win-winfilosofie. (Stephen Covey)
- Ken uzelf. (Plato)
- Het geheim van leiderschap is simpel. Volg je hart. (Seth Godin)
- Het geheim van succes is vastberadenheid. (Benjamin Disraeli)
- Succes begint waar de anderen opgeven en jij doorzet.
- De eerste kunst is je doel te bereiken. De tweede kunst is ervan te genieten. (L. P. Smith)
- Als je toch van plan bent om na te denken, denk dan in elk geval groot. (Donald Trump)
- Het is wanneer je geen vertrouwen in anderen hebt, dat de anderen geen vertrouwen hebben. (Lao Tzu)
- Als je wilt leiden, moet je volgen. (Lao Tzu)
- Kracht door aandacht!
- Elke glimlach die je uitzendt keert weer tot je terug
- Wat ik vandaag ben, daar heb ik gisteren voor gekozen. (Stephen Covey)
- De overwinning ligt niet in jouw, maar in jullie handen.

Mysterieuze boodschappen

- Tip: raak aan.
- Trek je schoenen uit en laat de aarde zachtjes je voeten kussen.
- Probeer terug te grijpen.
- Luister goed!
- Schrijf je zorgen in het zand.



- De schipper vertelt over de winden, de boer over de stieren. Waarover vertel jij?
- Op welke regel wil jij de uitzondering zijn?
- Jij bent een echte omnibus, een stoptrein met een halte voor allen.
- Zo wijde de wereld strekt, zo wijde kan een droom je leiden.

Instructievideo zelf Chinese gelukskoekjes maken:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZvcWtHM3U6s>

