



Inspiratie vakantie

REISBRIEF

waarde vriend het is hier prachtig
de koeien zijn ontroerend drachtig

de spoorlijn loopt dwars door het dal
een vrouw beheert de waterval

elk huis of hok met beemd en gaard
verkoopt men op een ansichtkaart

de mensen lopen traag en stug
en komen op geen stap terug

men zegt God heeft ons klein gebouwd
maar sneed ons uit behoorlijk hout

dit alles sta ik aan te zien
zo is het paradijs misschien

en verder is hier alles prachtig
het wordt me soms wel eens te machtig

Uit: Bergman, De inhoud van het oppervlak (1975)



Bron: <http://www.fincaalegriadelavida.com/vakantie-inspiratie>



Schelpen

En ongemerkt kwam regelmaat in maaltijden
wandelingen, lijn in gesprekken, herinneringen.
We kochten kaarten, maakten foto's en deze
vitrine met namen van schelpen op kaartjes
die het leven had moeten betrappen maar kansloos
liet ontsnappen, vergeeld, verregend onder
stof; Bontemantel, Watermuiltje, Hartschelp.

uit: 'Door het donker van een kamer', 1989.

Wolkje

Rafel een wolkje uit de witte wolkenmassa,
Een wolkje dat door de zonnige hemel stapt.
En tooi de hoed die je draagt,
met een groene twijg.
Verstop je lekker lui in het hoge gras.
Omdat het je goeddoet, omdat het je helpt.
En ben je een mondharmonicaspeler
en heb je één bij je, speel dan
wat er in je opkomt.
En laat je melodieën leiden
door het vrijgekomen wolkje.
Vergeet jezelf.
Je denken moet niet verder reiken
Dan het sprongetje van een sprinkhaan.

Joachim Ringelnatz

Zee...

"Ik zet mezelf hier neer in 't zand, en luister naar de wind.
Hier bij de zee die eeuwig ruist, ben ik een beetje kind.
Hier ga ik op in het heelal, in 't zingen van de zee.
Hier ben ik even net iets meer, dan de dingen die ik deed..."

Toon Hermans



Het échte To Do-lijstje



Vertaling: lach, zing, lees onder een boom, tel je zegeningen, hoop, knuffel je kleintjes, loop blootvloets in het gras, geef dank, heb lief, blij liefhebben, haal diep adem, spring erin.

Vakantie

Geef mij de sfeer van havens
de zoute lucht van zee
witgekleden matrozen
van wie ik verder niets weet

draaiing van geslagen touwen
gummi piepend tussen wal en schip
opgedroogde wieren op de kade
wespen langs een lijn vol vis

Ik leng anijsdrank aan met water
spuw de deksels van een pit
mompel in de zon iets Grieks

Geeft niet waar ik nog moet wezen
vandaag leef ik en hoef niks

uit: Diana Ozon, 'Bronwater', 2005.

Parkeren in de zon

Tijd is geen snelweg tussen wieg en graf, maar ruimte om te parkeren in de zon.

Phil Bosmans

Vakantie

De zee is zout.
De golf is koel.
Het ijs is koud.
De zon is zwoel.

Het strand is groot.
Het strand is klein.
De buik is bloot.
De dag is fijn.

Cyril Lansink
(Bron: cyrillansink.nl)

Op het terras

Op het terras. Verschijnt een hagedis in het gras?
En weg! Ze wil niet weten welke soort
ledere vorm van kennis scoort laag vandaag
Schaamte voor het verlangen naar anonieme
schoonheid een naakte man in de branding

Morgen verlaat ze dit eiland. Wat zij wilden
is voorbij. Duinen geven geen antwoord
het strand stuift, er staat een grijze zee

Over de boeg van de hoop. Ze vraagt benauwd:
hopen waarop? Dat de woorden niet liegen?
Minnaars elkaar niet bedriegen? Zelfmoord
en dood tot hetzelfde taalspel behoren?

De hoop dat het helder wordt zegt hij
Liever filmt ze een sneeuwjacht waarin
een man buiten adem voortgaat, duin op
duin af. Een hagedis in het gras. Is. Was.

uit: Anton Ent', Coolsingelwind', 2005.



De kunst van het leven is
thuis te zijn alsof men op reis is.

Godfried Bomans

De meesten van ons denken beter na
over wat we met twee weken vakantie gaan doen
dan over wat we met de rest van ons leven gaan doen.

P. Sookdhew

Zelfs op reis wegen honderd bezienswaardigheden
niet op tegen één werkelijke ontmoeting.

Paul van den Bergh

Corfu

Vergrijsde olijfbomen
leiden de weg
naar het dorp

de hitte drukt
zwaar en loom
op het plein

in de stilte
van het middaguur
zingen slechts de krekels

een hond ligt hijgend
gevangen in het spel
van zon en schaduw

onder de cypres
zit een vrouw
in roerloos zwart

een leven
trekt voorbij

Hennie van Ee, 19-10-2003



GUIDO GEZELLE:

Min de stilte in uw wezen;
Min de stilte die bezielt;
Zij die alle stilte vrezen;
Hebben nooit een hart gelezen;
Hebben nooit geknield.

ANONIEM: Kon ik af en toe de stilte maar wat harder zetten...

HERMAN DE CONINCK: Stilte is het verschil tussen niks zeggen, en alles al gezegd hebben.

ANONIEM: Stilte is het enige dat niet verkeerd kan worden geciteerd.

KORAN: De stilte is de broer van het genot.

L.ALENE: Stil zijn is luchtledig gillen.

J. GRESHOFF: De stilte is een harmonie waarin de geluiden zonder verloren te gaan elkaar volledig opheffen.

BERT SCHIERBEEK: Stilte: een gat in het geluid.

BORIS PASTERNAK: Stilte, jij bent het mooiste wat ik ooit heb gehoord.

WILLEM VAN ST. THIERRY: In de volstreckte stilte en eenzaamheid wordt de mens op aangrijpende manier verbonden met God, de enig nog aanwezige. 'Nooit ben ik minder alleen dan wanneer ik alleen ben'.

DEEPAK CHOPRA: Waar je ook gaat, neem je eigen stilte met je mee.

Bron: <http://www.levendegedachten.nl/citaten/stilte.htm>

Een vakantiewens van Femma

Femma wenst dat jij deze vakantie
'de stilte af en toe wat harder kan zetten',

de stilte als 'broer van het genot'
de stilte als 'gat in het geluid'
de stilte als 'het mooiste wat je ooit heb gehoord'
de stilte als 'luchtledig gillen'

En waar je deze zomer ook heen gaat,
vergeet niet
'je eigen stilte met je mee te nemen'.

*(bewerking door Els Moerman van citaten van
de Koran, Bert Schierbeek, Boris Pasternak, L.Alene en Deepak Chopra)*

De hoop is als de zon die,
als we ernaar toe reizen,
de schaduw van onze last achter ons werpt.

Samuel Smiles



Rugzakvakantie: alles wat je thuis laat, is meegenomen.

(auteur onbekend)

Vakantie: luister naar de stilte, kom tot jezelf

De weg die jij moet afleggen,
is niet lang.
Het is de afstand tussen jouw buitenkant
en je binnenste, jouw hart.
Wanneer daar geen vrede heerst,
zul je nergens op deze wereld
in je vakantie vreugde vinden.
Is er vrede in je hart,
dan kun je gaan waarheen je maar wilt.
Het zal een schitterende vakantie zijn.
Zelfs wanneer je thuis blijft.

Phil Bosmans & Ulrich Schütz

Uit: Van harte leven met de seizoenen, 2007, Uitgeverij Lannoo

Vakantie

Vakantie!
De boeken dicht.
De wereld open.
Halsoverkop tuimel ik in het gras
zwier aan touwen van plezier
fietsen en ritsen reizen
holderdebolder op zolder
schommelen en rommelen
robbedoezen en roezemoezen
hop galop spattend sop.
Zo vrolijk
springt mijn hart
als een keitje
over de rivier.
Alleen vliegt vakantie zo snel
als een straaljager
voorbij.

(Bron: Armand van Assche, De zee is een orkest/Altiora)



Vakantie

's Morgens, voor het ontbijt, wandel ik graag even langs het smalle pad door de velden. Ik heb slechts honderd meter te gaan en ik ben in de vrije ruimte: akkers, weiden, bossen, beneden in het dal een riviertje. Ons hotel ligt op dat punt prachtig. Het is verbazend hoe het panorama iedere dag weer hetzelfde en toch anders is. Is het de lichtinval? Is het mijn gemoedsgesteltenis? Ik weet het niet.

iedere morgen
langs dezelfde weg stappen
ander vergezicht

Mijn kleinzoon van tien wandelt graag met me mee. Hij stelt vragen, ik tracht een antwoord te geven. Hij heeft interesse voor alles wat hij ziet. Hij heeft een geweldige fantasie. Hij ziet meer dan er staat. Noch hij, noch ik wil dat wandelingetje missen.

langzaam wandelend
elkaars geheimen delen
opa en kleinzoon

Ferre Denis

Bron: <http://www.haiku.be/www.haiku.be/Poezie.html>

Wandeling aan zee

Een flinke wandeling langs het strand,
op blote voeten in het mulle zand...
Kijkend naar de grote uitgestrekte zee,
mijn gedachten vervoerend met de golven mee...
Denkend aan mijn mooiste dromen,
me afvragend of ze ooit zullen uitkomen...
Genietend van dit prachtig stukje natuur,
bij een heerlijke zomertemperatuur...
Turend naar de zacht glooiende golven,
in gedachte het verleden in het zand bedolven...
Zwevend als een meeuw in de blauwe lucht,
nadenkend en met een verlossende zucht...
Afvragend wat de toekomst mij zal schenken,
kan ik mij geen mooier leven indenken...

Bron: <http://yenneman.webs.com/gedichtenzomer.Htm>



Een zee van rust

Tijd speelt geen rol,
de klok tikt,
maar ik hoef haar wijzers niet gade te slaan
– niets of niemand wacht vandaag op mij –
zalig zoete rust overvalt mij
en zachte zeelucht wiegt me
in een diepe slaap.

Een nieuwe dag –
de zee is er nog, ook de golven
– er hangt een fijne nevel
over de ooh zo grote zee van water –
het is nog stil, bijna zo stil als de nacht.

Ik heb vandaag
..... tijd, een zee van tijd
om mezelf te zijn.
Zo zou het altijd mogen zijn –
het is alsof ik droom,
of ik de hoofdrol speel
in een vreedzaam filmgebeuren
waarin alles veilig, oprecht en echt is
– geen boosdoeners, geen macht
die je omver blaast, geen kwelduivels in mijn hoofd
Ik ga volledig op in mijn rol –
't gevoel te zweven
in de open blauwe lucht,
de meeuwen achterna tot ver achter de horizon,
het doet me goed.

Fragment uit "Een zee van rust", lu de backer

Morgenzee

Laat ik hier gaan staan. En laat ook ik even
de natuur aanschouwen. Het vonkende azuur
van morgenzee en wolkeloze hemel, een gele kust:
alles overgoten door een groot, mooi licht.

Laat ik hier gaan staan. En me wijsmaken dat ik dit zie
Ik zag het werkelijk het eerste moment toen ik bleef staan)
en niet ook hier mijn fantasieën,
mijn herinneringen, de droombeelden van de wellust.

H. Warren

Meer:

- <http://www.poezie-leestafel.info/reisgedichten>
- <http://www.gedichten.nl/nedermap/gedichten/gedicht/208018.html>

