



Gedichten en teksten voor moederdag

Zij die zonder kan

Er is een stem die zonder woorden spreekt.
Ze is er al jaren. Gevoelig voor mijn snaren.
Het is haar klank die keer op keer iets in mij breekt.
Ze velt mijn muren. Heelt mijn kuren.
Het is een wonder hoe ze mijn hoofd van zorgen leegt.
Ze geeft vertrouwen. Leert me rouwen.
Het is gek hoeveel ze op mijn keuzes weegt.
Ze doet dat mild. Laat mijn geweten vrij en wild.
Het is bizar dat ze nooit onder mijn angsten beeft.
Ze trotseert. Toont hoe je demonen weert.
Soms lijkt het of ze enkel voor mij leeft.
Het kan niet anders. Liefde kent geen tegenstanders.
Er is een stem die het zonder woorden doet,
een stem door moeders opgevoed.

Els Moerman

WAT JIJ MISSCHIEN NIET WEEET
IK NIET ALTIJD UIT

JIJ BENT DE LIEFSTE MAMA
MIJN NOORD, OOST, WEST EN ZUID

Het sprekende lichaam van een moeder

De schoonheid van mijn lichaam wordt
niet bepaald door de maat van mijn kleren,
maar door de verhalen die het vertelt.
Ik heb een buik en heupen die zeggen:
'hier is een kind in gegroeid' en borsten
die zeggen 'wij hebben melk gegeven'.
Sarah, I am beautiful: a celebration of women in their own words.

Het lied dat rustig ligt in het hart van een moeder,
zingt op de lippen van het kind.
- kahlil gibran



Jij liet mij

Mijn losse eindjes
je liet ze los
Mijn gekke kantjes
je liet ze gek
Mijn wilde haren
je liet ze wild
Mijn stoere wensen
je liet ze stoer
Mijn grootse dromen
je liet ze groots

Jij liet mij mezelf zijn.
Niet meer dan dat.
Nee, dat klopt niet.

Correcter is: je deed alles
zodat ik mezelf kon zijn.
En dat is heel wat!

Els Moerman

Moeder

Ik zat met moeder aan de haard, zij breide
en ik deed niets dan sigaretten roken.
Ze zei: Jongen, je moet niet zoveel roken;
je moet er morgen mee uitscheiden.
Ik ben het haardvuur nog wat op gaan stoken;
horende hoe het zachtjes in mij schreide,
omdat het niet kon worden uitgesproken,
wat zich vlakbij voor eeuwig wou bevrijden.

Gerrit Achterberg



*'Moederliefde is vrede,
het hoeft niet te worden veroverd en ook niet te worden verdiend'*
– Erich Fromm



'Moeder'

Mijn moeder is een grijze vrijdagmorgen:
zij moet de kamer doen; stof beeft;
dan dweilen, voor het eten zorgen,
zien wat van gisteren overbleef.
Ik ben in haar liefde geborgen,
die elk verraad der wereld overleeft;
wie ik ook werd, wij eten overmorgen
de koek die zij gebakken heeft.

...

fragment uit gedicht 'Moeder', Gerrit Achterberg

*Moeder is een werkwoord.
Het is iets wat je doet. Niet iets wat je bent.
- Cheryl Lacey Donovan*

Je kinderen zijn je kinderen niet

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Ze zijn de zonen en dochters van het
Verlangen van het leven naar zichzelf.

Ze komen door je,
maar zijn niet van je.
En hoewel ze wel bij je zijn,
behoren ze je niet toe.

- Kahlil Gibran

*Jij bent de boog waarmee je je kinderen
als levende pijlen de wereld in schiet.
- Kahlil Gibran*

Moeder, het geluk

Dat ze er altijd voor mij zal zijn
Dat ik er mag zijn, dat ik er zijn mag
Dat er van mij wordt gehouden
voor wie ik ben, simpelweg voor wie ik ben
Dat er armen zijn waar ik rusten mag
al ben ik doodmoe, al ben ik nog niet doodmoe
Dat er iemand klaarstaat om mij op te vangen
welke kant ik ook vallen zal, eender welke kant.

Dat er iemand is
die kijkt, mij ziet en lacht.

Dat geluk,
mijn moeder,
daarop bouw ik leven,
lief leven, een lang leven lief.

Els Moerman



Een moeder bloemt

Een moeder bloemt.
In de schaduw
of in het zonnetje.
Ze groeit van lieve woorden,
wordt soms een heel boeket.
Dan fleurt ze alles op,
kleurt het huis.
En zo af en toe
wordt ze ook wel eens
graag geplukt ...
Ja, een moeder
is een bloem van een vrouw.

Geert De Kockere

Het gezicht van mijn moeder

Soms kijk ik naar jouw gezicht en zie ik
een landkaart van mijn wegen

Zoals die diepe frons
die bij de aanblik van mijn eerste vriendje
boven je neus verscheen

Zoals die stille lijntjes
die na alle onze geheime knipogen
aan de randjes van jouw ogen bleven kleven

Zoals die zachte golven
die synchroon met de lagen van mijn identiteit
steeds verrassender op je voorhoofd klommen

Zoals die prachtige putjes
die bij iedere glimlach naar je kleinkinderen
steeds dieper in je wangen holden

Ja, liefde heeft zich vastgelegd
in jouw mooie wezen
Ik kijk er naar
en voel me gezien.

Els Moerman



Trotse dochter

je was er
je bent er
je zal er altijd zijn
en van begin tot einde
was ik een trotse dochter
ben ik een trotse dochter
zal ik altijd een trotse dochter zijn.

Els Moerman

Moeder

Zacht en warm.
De dikke, blote linkerarm
die ze stevig om me heen slaat.
En de kachel die op acht staat.
Moeder lacht.

Peperkoek met honing.
Zoetekindje koning.
Warme chocolademelk.

Moeder boent me.
En ze zoent me.
Rondedansje, ei, ei, ei.
Moeder is een meisje, even.
Een te warme wintersprei.
Prinsjelijef moet overgeven.

(Bron: André Sollie, Het ijszelt in juni © Querido)



Het bereik van een moeder

Het bereik van een moeder
hoeft geen hoge masten,
geen sterke wifi,
niet eens internet.
Een moeder
is draadloze verbinding
van de beste soort.
Er is altijd bereik
en de snelheid
waarmee ze er staat
— voor jou —,
is vaak verbluffend.
Een moeder
is groter dan ze lijkt,
dichter dan je denkt.
Ze moedert door,
ver buiten haar grenzen,
blijft lang zitten
in de cache van je hoofd.

Geert De Kockere

