

## Bernadette Jansseune



'Ik werkte bij de marine. Omdat men het leger wilde verjongen en inkrimpen, kreeg ik de kans vervroegd op pensioen te gaan. Dit kwam niets te vroeg omdat eerst mijn schoonouders en later mijn ouders hulpvragend waren. Doordat de dochters toen ook afstudeerden, had ik meer vrije tijd. Mijn eigen moeder was altijd heel actief geweest binnen KAV/Femma en zo ben ik sinds mijn kindertijd vergroeid met deze vereniging.

Het begon ermee dat ik graag naar Compostella wou wandelen. Het lange stappen was niet echt mijn echtgenoot zijn ding maar hij stimuleerde me om het met een vriendin te doen. Ik vond niet meteen iemand en ging online op zoek naar een reisorganisatie. Zo ontdekte ik het aanbod van Femma Vrouwenreizen. De Compostella-reis heb ik uiteindelijk gedaan met een vriendin, maar het zaadje was geplant. Ik wou graag een actieve vakantie begeleiden want ik ben zelf sportief. Ik heb een keer afgesproken met de coördinator in het Reiscafé. Ik kon als begeleider starten met een fietsvakantie aan zee en dat is me enorm bevallen: het organiseren, uitzoeken, alle ritten in elkaar steken, de sfeer in de groep en het enorme voordeel dat ik mijn eigen streek beter leerde kennen!

Meestal werk ik samen met een andere begeleidster. Dan heb je veel steun aan elkaar. Maar voor de reis naar Berlijn was er een externe organisatie betrokken en stond ik er alleen voor. Ik heb mezelf door dit vrijwilligerswerk echt ontwikkeld en beter leren kennen. Ik voel dat ik gegroeid ben als persoon en ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen.

Normaal gezien doe ik twee vakanties per jaar. De sfeer, samenhang en de humor als vrouwen samen op stap zijn, is toch echt anders. Het zorgen voor valt dan eventjes weg en zie je ze echt genieten. Ook ik kom telkens terug opgeladen thuis. Ooit waren we in het Meetjesland. We gingen eten in het restaurant bij ons hotel. De vader van de eigenaar was nogal trots op de zaak en kwam niet alleen over zijn zoon maar ook over zichzelf regelmatig een beetje opscheppen. Hij genoot volop van onze aandacht. Op een gegeven moment



vroeg hij of onze mannen geen problemen hadden met het feit dat we alleen op stap gingen. Toen wij hem confronteerden met de vraag of zijn vrouw dat niet zou mogen, kregen we niet veel antwoord.

*Ik heb ooit een quote gelezen 'van onze vriendinnen genieten doet niets af van onze liefde voor man, kinderen of anderen, maar het scheidt een gelukkiger mens in de omgang met hen.'*