

In **Krakau** is het erfgoed prachtig bewaard. Of je nu een museum, een kerk of een typische wijk bezoekt, overal ademt Krakau geschiedenis. Maar het is ook een hedendaagse stad, met veel cultuur, waar het zalig is om rond te lopen en waar elk plein en elke straat je uitnodigt om dieper kennis te maken. Krakau leeft als nooit tevoren. Tegelijkertijd is Krakau geen grootstad, alles ligt er op wandelafstand. Zo kunt je uitgebreid en op eigen tempo de stad leren kennen en de sfeer opsnuiven.

Krakau – ook wel het ‘Florence van Polen’ genoemd – is een van de belangrijkste cultuursteden van Midden-Europa. Volgens sommigen is het zelfs een van de mooiste steden van heel Europa. Niet te verwonderen dus dat de stad zich in 2000 culturele hoofdstad van Europa mocht noemen.

In het **centrum** bezoeken we o.a. het koninklijk Paleis, de kathedraal en de Mariakerk, nog steeds het grootste en mooiste godshuis van Krakau. We wandelen door de Kannunikensteeg, de meest pittoreske straat van de stad met gotische huizen in renaissancestijl, barokke portalen en classicistische gevels ...