

Tijdens deze reis maken we uitgebreid kennis met het religieuze en culturele verleden van Krakau en omgeving. **De Joodse wijk**, het Kazimierz-district, is één van de best bewaarde van Europa. In het gebedshuis, genoemd naar Rabbijn 'Remuch', worden nog steeds kerkdiensten gehouden. We bezoeken de Joodse begraafplaats en Schindlers fabriek (jawel, die van *Schindlers List*). De oude fabriek herbergt nu het moderne museum.