

Op een uur rijden van het stadscentrum van Krakau ligt **Auschwitz**. De concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz en Birkenau staan voor altijd gebrandmerkt in het geheugen. Een ingetogen bezoek aan beide kampen staat bewust op ons programma. Het concentratiekamp, dat in de zomer van 1940 op initiatief van het chemieconcern IF-Farben ontstond en tot het grootste dwangarbeid- en vernietigingskamp uitgroeide, is nu een reusachtige gedenkplaats. Uiteraard voorzien we tijd en ruimte om dit alles te verwerken en na te denken wat dit met ons leven anno 2019 doet.