

DE MAGIE VAN WINTERS LAPLAND

Vijfdaagse avontuurlijke en sportieve reis in vol pension

Deze reis is een idee van Femma-Vrouwenreizen, vergund reisagent 6030

Data: Van zondag 10 maart tot donderdag 14 maart 2019

Reisbegeleiding: Lieve Mommens

De laatste wildernis van Europa is Lapland. Naast een provincie in Finland is het ook een uitgestrekte regio in Noord-Scandinavië die reikt van Trömsö in Noorwegen tot Murmansk in West-Rusland. Het gebied over'lapt' met de thuis van de Sami, rendierherders die in nauw contact leven met de natuur. Hier vind je rust en ruimte of kan je terecht voor actie en avontuur in een surreëel en sereen winters landschap. Met 200 dagen sneeuwzekerheid staat een reis naar Lapland garant voor de échte Winter, op z'n best.

Het vroege voorjaar is de geliefkoosde periode van de Zweden, Finnen en Noren zelf voor een vakantie in eigen land. De meren en rivieren liggen er dik bevroren bij en de dikke sneeuw biedt nog alle winterrecreatie mogelijkheden. Er is meer dag- en zonlicht om van de prachtige omgeving te genieten en de temperaturen zijn al iets zachter, wat dit tot de beste periode maakt voor safari's en tochten.

Donzen kledij inbegrepen

Tijdens de wintermaanden duiken de temperaturen in Lapland geregeld onder het vriespunt. Reken gemiddeld op dagtemperaturen van -10° tot -20° Celsius. Dat klinkt vrij extreem, maar toch ervaar je de koude niet als dusdanig, dankzij de droge continentale lucht. Met de juiste uitrusting van donzen outdoor-kledij die in de prijs begrepen is, hoef je niet binnen te blijven. En doe zoals de Lappen: geniet van een heerlijk warme sauna.

Actief genieten

Scherp je zintuigen aan en ontdek het Laps natuurschoon op actieve wijze : op sneeuwskietten en langlaufski's, met een huskyspan of per sneeuwscooter. Het zijn van oudsher traditionele verplaatsingsmethodes door de afgelegen wildernis. Een inspanning die beloont met een intens genotsgevoel. Het betoverende witte taiga landschap belooft een buitengewone invulling te worden van een speciale en verrassend inspirerende reis.

Pinetree Lodge

De Pinetree Lodge ligt in het hoge noorden van Zweden, gelegen in Sarkimukka op 4 km van Kangos, een onnoemelijk klein dorpje, en 200 km boven de poolcirkel.

We verblijven in de hoofdlodge waar 10 dubbele kamers zijn. Er is nog een kleinere lodge met 7 dubbele kamers. Naast de lodge zijn er ook 6 luxe chalets. In de hoofdlodge word je steeds verwelkomd door een knetterend haardvuur en een warme sauna na een actieve dag. Je dineert met z'n allen onder een imposante luster van rendiergeweien en je kan nadien afzakken naar de



Brown Bear Bar voor een degustatie van lokale biertjes en een uitwisseling van de strafste verhalen.

Dit is een kleinschalige lodge, zeer exclusief gelegen temidden de natuur aan een groot meer. In een straal van 50 km is er geen andere vorm van toerisme. Dit is het pure Lapland. De uitgestrekte taiga, bevroren meren en rivieren bieden het perfecte decor voor de mooiste husky- en sneeuwscootersafari's. De trails starten vanaf de lodge en worden quasi dagelijks onderhouden. Alle activiteiten beginnen aan de lodge. De lodge heeft een eigen kennel met 130

goed getrainde husky honden. Je kan steeds deze kennel bezoeken want die ligt slechts 150m van de lodge. Als er een verzorger aanwezig is kan je altijd binnen de honden strelen en eten geven. Sneeuwscooters zijn ter plaatse. Vrij gebruik van langlaufmateriaal, sneeuwskietten en sleetjes.



De Brown Bar bar is open na de activiteiten of na het diner. Het gebruik van luxe warme kledij tijdens het verblijf is inbegrepen.

De ontvangst wordt verzorgd door de Belgische Lynn in het Nederlands. Zij is het aanspreekpunt doorheen je verblijf.

Programma

Dag 1: zondag 10 maart 2019

We vliegen vanuit Zaventem rechtstreeks tot Kittila, in Finland. Vluchten zijn met charter in samenwerking met SN Brussels Airlines. Het vermoedelijke vertrek is 8u10, aankomst in Finland om 12u20. In Finland is het een uur later dan bij ons maar we verzetten onze klok niet want straks steken we de grens over naar Zweden waar de tijd hetzelfde is dan bij ons.

Het transfer van de luchthaven naar de lodge wordt na 30 km onderbroken door een bezoek aan Snow Village, waar we ook een warme lunch zullen nuttigen. Snow Village laat je de ijssculpturen zien in 's werelds enige echte hotel met suites, bar en kapel uit ijs.

De busrit wordt verder gezet door een prachtig besneeuwd landschap. Bij aankomst is er de check-in en het verdelen van de kamers. Er is ook tijd om de warme kledij aan te passen. Deze lodge werkt uitzonderlijk met prachtige donsoutfits. Iedere deelnemer ontvangt een donsjas, een skibroek, winterboots, een beremuts en een helm dat doorheen het hele verblijf kan gebruikt worden. Deze donsoutfit is veel warmer dan de thermische overalls. Zelfs de meest kouwelijke personen voelen zich hier op hun gemak.

Rond 18u kunnen we in het restaurant eten : saladebar, hoofdgerecht en dessert. Na het diner is de Brown Bear bar geopend. Deze bevindt zich naast onze lodge.



Dag 2: maandag 11 maart 2019



Om 8u is het ontbijtbuffet en om 10u start de huskytocht met hondenspan van 4 tot 6 Alaskan husky's. Je krijgt een rondleiding, instructies over hoe je de slee moet besturen en dan vertrek je, geruisloos glijdend door het prachtige landschap voor een rit van ongeveer 35 km die een 5u zal duren. Rijden gebeurt afwisselend : iemand bestuurt de slede, de tweede persoon zit in de slede. Hierdoor is er veel sociaal contact, kan je samen genieten, foto's nemen en krijgt iedereen de kans om te sturen. De persoon in de slee heeft geen kou want zit op een rendiervel, heeft een rendiervel boven zich en de hoes van de slee kan worden dicht gedaan. De lunch is voorzien buiten aan een kampvuur. De gids heeft alles mee voor de lunch : soep, Lapse broodjes, koffie en thee, warm bessensap, koekjes, cake en chocolade.

We zijn terug in de kennel rond 15u waar je mag helpen om de honden los te maken.

Vóór het diner kan je nog lekker relaxen in de sauna van de lodge. Het is ook mogelijk om een après drankje in de bar te bestellen en samen na te praten. Wie niet genoeg krijgt van het buitenleven kan nog een toertje maken op een kicksled.

Het diner is om 18u of 19u. Steeds wordt dit bereid met lokale specialiteiten zoals rendier, eland, zalm en

bessen. Vegetariërs komen ook aan hun trekken. Zij geven dit door bij de inschrijving. Zij krijgen veel groenten. Na het diner kan je afzakken naar de Brown Bear, de gezellige, kleine pub of gewoon buiten de sterrenhemel bewonderen of het noorderlicht spotten. 's Avonds maken we met fakkels een wandeling en wie wil kan een Zweedse glögg drinken in de hoop het noorderlicht in al zijn glorie te mogen aanschouwen.

Dag 3: dinsdag 12 maart 2019



Om 8u is het ontbijtbuffet en om 10u vertrekken we op dagtocht met de sneeuwscooter. Op de scooter zit je steeds per twee. De chauffeur heeft wel een rijbewijs nodig. Wie dat niet heeft, zal als 2^e plaats nemen zodat die wat meer tijd krijgt om de natuur te bewonderen en foto's te nemen.

Onderweg maken we een stop op een kleine rendierboerderij. De rendieren lopen rond, we kunnen ze voederen en leren alles over het leven van de Sami herders. Onze tocht wordt vervolgd door de prachtige wildernis, over grote bevroren meren en door dik besneeuwde bossen. Hier is de lunch in een primitieve wildernis lodge. Deze tocht laat de adrenaline door je lijf zwieren. We rijden naar de top van de Snowy Mountains waar we een panoramazicht krijgen over de hele omgeving. Rond 17u zijn we terug in de lodge, tijd om ons te ontspannen.

Dag 4: woensdag 13 maart 2019

Om 8u is het ontbijtbuffet. In de voormiddag trotseren we een sneeuwschoenwandeling gepland in winter wonderland. Deze zal ongeveer 2,5u duren. De gids geeft je meer uitleg over de omgeving en de sporen die je in de sneeuw kan terugvinden.

Op de middag wordt een warme lunch aangeboden in de lodge. In de namiddag krijgen we een initiatieles van laufflaufski's. Daarna glijden we samen op deze ski's of wie zin heeft kan nog verder wandelen op de sneeuwsketten, met een slee of gewoon al stappend. Er is een bewegwijzerde wandeling van 4 of 8 km in de omgeving van de lodge. Je kan ook in het winkeltje van de lodge op zoek gaan naar souvenirs (muts, t-shirt, sleutelhanger, rugzak enz).

's Avonds is er tijd om te douchen, lekker te relaxen in de sauna, gewoon samen de reis bespreken en natuurlijk is er kans om het noorderlicht op te vangen.



Dag 5: donderdag 14 maart 2019



Om 8u is het ontbijtbuffet. Daarna leveren we de warme kledij terug in en maken we ons gereed voor de terugrit die ongeveer 2u zal duren. Deze keer rijden we naar Kittila. Om 13u35 vliegen we met Finnair met een tussenstop in Helsinki 15u – 16u40 naar Brussel waar we om 18u20 zullen aankomen (vluchturen onder voorbehoud).

De volgorde van de uitstappen en activiteiten kunnen wijzigen. Dit kan ter plaatse worden aangepast om meer kwaliteit aan de reis te geven. Dit is steeds in overleg met de plaatselijke gids en de Femma-reisbegeleidster.

Allerlei

- Om het overzicht te bewaren en de veiligheid te respecteren wordt de groep bij dag 2 en 3 in twee gesplitst. Op de middag treffen we elkaar terug waar we onder het gebruiken van de lunch onze kersverse verhalen aan elkander kunnen vertellen.
- er is gsm bereik en ook wifi in de lodge
- je kan overal pinnen, geen buitenlandse valuta nodig
- fotografie = om goede noorderlicht foto's te nemen, bekijk al eens websites op internet

Prijs: €2090 , in tweepersoonskamer, twinbedden
Er zijn minimum 14 deelnemers nodig, maximum 19.

Inbegrepen

- rechtstreekse vlucht op zondag Brussel-Kittila – vliegtijd 3u10
- lijnvlucht op donderdag Kiruna-Brussel met overstap in Stockholm
- privé-gidsen bij activiteiten, 2 subgroepen die tijdens de lunch elkaar ontmoeten
- 4 overnachtingen in tweepersoonskamers met privé sanitair
- dagelijks ontbijtbuffet, lunch en 2 gangen diner met saladebar
- professionele begeleiding door Engelstalige- en Nederlandstalige gidsen (gevraagd)
- ervaren, enthousiaste Femma reisbegeleiding
- alle lokale transfers
- koffie en thee, water en bessensap in de lodge de gehele reisduur
- warme kledij van Bergans of Norway : donsjas, skibroek, winterboots, beremuts, helm
- vrij gebruik van de lodgesauna tijdens de openingsuren (15u-20u)
- vrij gebruik van langlaufmateriaal, sneeuwrakketten, sleetjes
- lokale verzekering sneeuwscooter en materiaal
- picknick op de laatste dag
- annulatieverzekering
- garantiefonds reizen (verplicht)
- BTW

Niet inbegrepen

- vervoer van thuis naar vertrek- en aankomstplaats
- maaltijden tijdens de vliegtuigreis
- alcoholische dranken bij de maaltijden
- persoonlijke uitgaven
- eventuele verhogingen van luchthaven- en brandstoftoeslagen
- eventuele persoonlijke bijkomende reisbijstandsverzekering (zie verder)
- shot in Snow Village 8€/p

- Zweedse glögg tijdens de fakkeltocht 10€/p
- Fooien (wordt ter plaatse opgehaald)

Femba-begeleiding

- De Femba-begeleidster zorgt voor het goede verloop van deze reis.
- Ze waakt over de kwaliteit van het programma.
- Ze zorgt voor de groepssfeer en de Femba-spirit.

Femba-Vrouwenreizen maken integraal deel uit van de werking van Femba.

Het begeleiden van reizen wordt in Femba beschouwd als een vorm van vrijwilligerswerk, zoals alle andere vormen van plaatselijke, provinciale of nationale inzet die de werking van Femba mogelijk maken.

Elke Femba-reisbegeleidster werkt onbezoldigd mee. Wat men graag en belangloos doet, doet men beter. Dat garandeert een buitengewone inzet en gedrevenheid en een groot enthousiasme.

Het Noorderlicht

Poollicht ontstaat bij uitbarstingen van de zon waarbij grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal ingeslingerd worden. In de buurt van de aarde buigt het magnetisch veld de deeltjesstroom af richting Noordpool. Wanneer deze in de atmosfeer botsen op zuurstof- en stikstofatomen komt een gigantische hoeveelheid energie vrij. Het resultaat is het visueel spektakel dat wij kennen als Noorderlicht of de 'Aurora Borealis': van groene tot paarsrode lichtsluiers.

Het poollicht komt het meest frequent voor in de aurora zone, een ovale ring rond de magnetische noordpool tussen 60 en 70 breedtegraad. Onze lodge ligt middenin deze zone. Maart is een uitstekende maand om het noorderlicht te spotten, met een piek tussen 21u en 23u. Daarenboven, hoe dieper in de wildernis, hoe minder stroolicht er is, hoe beter het noorderlicht is waar te nemen.

Documenten

Je gewone identiteitskaart is voldoende. Zo nodig neem je ook een bankkaart mee. Het is een goede gewoonte steeds een kopie van deze documenten mee te nemen. Deze steek je dus niet bij je originele kaarten.

Denk aan je Europese ziekteverzekeringskaart, geldig voor 2019 (zie verzekeringen) en evt. je persoonlijke verzekeringsgegevens.

Bagage en kledij

- valies of reiszak: met een maximum van 20 kg
- handbagage met een maximum van 12 kg
- Een klein zakje : kan tevens je handbagage zijn
- nuttig voor deze reis: zonnebril, skibril (wie deze heeft), goed fototoestel
- sportieve en comfortabele kledij voor 's avonds en voor de heen- en terugreis
- toiletbenodigdheden, handdoeken zijn aanwezig
- uitrusting
 - stapschoenen met een goed profiel en voldoende steun.
 - goede warme sokken
 - warm thermisch ondergoed
 - hoofdbescherming
- EHBO en medicatie :
 - je gewone medicatie
 - ontsmettingsmiddel (kleine verpakking), verbandmateriaal
 - elastisch (steunend) verband
 - een pijnstillend/koortswerend middel
 - middel tegen reisziekte, tegen diarree, tegen verstopping
 - zonneproduct, lippencreme en after-sun

Annulaties:

Het kan steeds gebeuren dat je je inschrijving voor een reis moet annuleren.

Aangezien er, vanaf de inschrijving reeds kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met onderstaande percentages voor de terugbetaling.

Met onderstaande percentages wordt rekening gehouden indien je annuleert

- Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek verlies je 25% van de totale reissom
- Vanaf 59 dagen tot 41 dagen voor vertrek verlies je 45% van de totale reissom
- Vanaf 40 dagen tot 31 dagen voor vertrek verlies je 70% van de totale reissom
- Vanaf 30 dagen tot 11 dagen voor vertrek verlies je 95% van de totale reissom

- Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek verlies je 100% van de totale reissom. Indien je niet komt opdagen op de dag van vertrek verlies je eveneens de totale reissom

Kan je een beroep doen op een annulatieverzekering ?

Femina heeft echter een bijkomende annulatieverzekering afgesloten bij DVV. Via die verzekering kunt u in veel gevallen nog een deel van uw kosten terugvorderen. Voorwaarden voor een vergoeding door DVV zijn o.a. dat het moet gaan om een geldige annulatiereiden. Voor meer info, zie Verzekeringen.

Verzekeringen:

- Een verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen.(DVV – C-11/1520.250/02-B)
- Een verzekering annulatie, voortijdige terugkeer, stranding in het buitenland en strafrechtelijke borgstelling is inbegrepen (DVV – polis C-15/0182.700/00-B)

Een uittreksel uit de algemene polisvoorwaarden kan je op aanvraag bezorgd worden.

Voor medische hulp of hospitalisatie in het buitenland kan je bijstand krijgen via de verzekering Eurocross/World Assistance . Vergeet niet je aansluitingskaartje mee te nemen. Bij je eigen mutualiteit kan je de voorwaarden en te volgen procedure aanvragen.

Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft Femina overeenkomstig art. 36 van de wet van 01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97 – een verzekeringscontract afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij DVV verzekeringen die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de reis in het gedrang komt door financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar.

Je kan zelf een reisbijstandsverzekering afsluiten via je eigen verzekeringsmaatschappij. Vergeet de nodige info i.v.m. deze verzekering niet mee te nemen.

Laatste informatie

Twee weken voor het vertrek krijg je de laatste gegevens en exacte vertrek- en terugkomstuur.

Inschrijven

Je kunt inschrijven via www.femina.be, via mail naar vrouwenreizen@femina.be of via telefoon 02 246 51 15.

Gebruik bij inschrijving je officiële meisjesnaam: dit is nodig voor de vliegtuigtickets.

Geef ook een mailadres door en je telefoonnummer om je vlot te kunnen bereiken bij problemen.

Wil je een kamer delen met iemand, vermeld dan de naam van die persoon. Heb je geen kamergenoot, geen probleem. Er zijn nog vrouwen die een kamergenoot zoeken.

Als je een dieet of vegetarische maaltijden gebruikt, vermeld dit duidelijk bij je inschrijving. Graag voldoende specificaties.

Na inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief met twee overschrijvingsformulieren: één voor het betalen van het voorschot en één voor het saldo.

Heb je vragen, dan kan je steeds terecht bij je begeleidster, Lieve op tel 015/422789 of per mail lieve.mm@gmail.com.

Femina verwelkomt je graag op deze uitdagende Femina-Vrouwenreis!

Femina Reiscafé 24/02/2019

Dé grote trefdag van Femina-Vrouwenreizen te Mechelen

MIS DEZE DAG NIET !

Je ontmoet er reisgenoten en bekenden om na te genieten van de voorbije ervaringen.

Al onze reisbegeleidsters staan enthousiast klaar om je alles te vertellen over onze manier van reizen en ons nieuw reisaanbod.

Noteer 24 februari in je agenda en hou het magazine en de website in de gaten voor meer info of stuur een mailtje naar veerle.vlasselaer@femina.be